

Brief Alicia aan Samantha

1/2

Hee Samantha,

Met mij gaat het nu wel goed, wel nog steeds verkouden maar dat hoort er nu eenmaal bij. hoe is het nu met jou?

Het is een super fijn idee dat ik nu klaar ben, maar ook wel eng eigenlijk. Nu moet mijn lichaam weer alles zelf gaan doen en kan ik alleen maar hopen dat het nu wel goed gaat. Elke controle hoop ik weer dat het een goed bericht is. Helaas is dat niet altijd zo, zoals eind september toen ik naar het ziekenhuis ging voor een controle en ze er achter kwamen dat een bepaalde cel in mijn lichaam nog erg laag was. Het komt vaker voor dat dit zo lang duurt, maar voor de zekerheid kreeg ik immuun kuren, zo kon ik niet nog zieker worden. (Zoals een verkoudheid, griepje, ontsteking, etc.) Gelukkig hebben ze hier ook weer wat voor en gaat het steeds beter met de kuren!

Het is zeker een raar idee dat jij nog 15 maanden in de 'onderhoudsfase' zit! Maar gelukkig zijn we allebei hele sterke meiden. Ik was erg blij toen je mij vertelde dat je in de standaard risicogroep viel! Dat geeft wat meer rust hoop ik ;). Als ik weer in het ziekenhuis moest zijn voor een chemokuur dan hoopte ik altijd dat ik bij jou op de kamer zou liggen, aangezien het zo gezellig was. Tussen ons maar ook met de ouders erbij! We maakten er gewoon het beste van.

We hebben er inderdaad ook erg veel leuke dingen voor terug gekregen. Ik vind ook wel dat dat mag, even niet aan die ziekte denken, dat is toch wel fijn! Die keer met de selectie van FC Utrecht op de afdeling was inderdaad heel leuk. Toen wilde je eerst niet mee op de foto en uiteindelijk lagen we in samen in bed met vijf FC Utrecht spelers om ons heen haha! Het was super gezellig altijd! De opnames van het promotiefilmpje voor 'Dance Dance Dance' blijft voor mij ook een van de mooiste herinneringen! Het was een super leuke en gezellige dag. Wat hebben we gelachen toen! Ook waren de opnames erg gaaf om dat eens mee te maken en natuurlijk ook om al die BN'ers te zien. Uiteindelijk hebben we de finale met 23 man bij ons thuis gekeken! Super gezellig was dat.

Ik snap dat je er van baalt dat je op dit moment nog niet kan tennissen! Maar dat gaat wel weer goed komen! Je doet je best en meer kun je niet doen toch? Ik zou je graag willen helpen met tennis maar (uhm) ik mis waarschijnlijk alle ballen ;p. Laat maar weten als ik een keer mag komen kijken bij het tennissen!

Super goed dat jullie al zo veel beren hebben verkocht! Het maakt niet uit of het goed gaat of niet, het gaat erom dat je het doet. Het is al een super mooi gebaar naar alle andere kinderen die ziek zijn! Bij mij is de verkoop ook wat minder, maar we zijn bezig om te kijken of we niet iets met zwemmen kunnen organiseren voor KiKa aangezien wij een zwemfamilie zijn haha. Ik laat wel weten als het gelukt is.

Brief Alicia aan Samantha

2/2

Ik zou niet weten hoe lang mijn Kanjerketting nu is, maar niet zolang als die van jou. Wow 5 meter! Mijn ketting zal nu wel weer langer worden door alle immuun kuren. In het begin wist ik ook niet precies wat ik er mee moest, maar nu vind ik het wel fijn! Je kunt het mensen makkelijker uitleggen en laten zien wat je allemaal hebt doorstaan en hebt meegemaakt. En natuurlijk kun je zelf ook kijken wat je eigenlijk allemaal al hebt meegemaakt. En dat is een hele hoop in een korte tijd! Gelukkig wordt het nu wat rustiger.

Wat ik echt bijzonder vond, was toen ik plots opgenomen werd vanwege een bacterie op mijn Port-a-cath-lijn, en dat jij met je ouders aan mijn bed stond. Gewoon het medeleven. Ik had de pech dat er een bacterie op mijn Hickman Port-a-cath zat, hierdoor moest die er met spoed uitgehaald worden. Nu moet alles via een infuus :-)

Ja ik hoop ook dat het met jou goed gaat? Laten we snel weer iets afspreken! Lijkt me weer is gezellig!

Liefs Alicia